



NS Nyhedsbrev

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1076

29.10.2023 (134)

Lederskab mellem nationalt fællesskab og elitisme

fra Michael Kühnen

WILLY KRÄMER

Der lever i dag tre generationer af nationalsocialister i Forbundsrepublikken Tyskland - de har alle efter 1945 frembragt lederpersonligheder. Men tidens modgang, de politiske kampbetingelser under direkte og indirekte besættelsesmagt og under det nazistiske forbud, den voldsomme agitation og forfølgelse forhindrede dem i at få ekstern politisk betydning eller endog at blive offentligt kendt. Men deres interne betydning er så meget desto større, da de garanterer den historiske tradition og legitimiteten af den politiske succession til den dag i dag. At nationalsocialismens efterkrigsledere i modsætning til de historiske ledere ikke fik nogen ydre politisk betydning, ændrer ikke ved deres betydning for partiets historie, og det ændrer heller ikke ved, at de var eller er ægte nationalsocialistiske lederpersonligheder og derfor bør være en model og et eksempel for os.

Nationalsocialismens første generation er den stiftende generation, hvorfra de fleste af NSDAP's store historiske ledere også kom - kæmpere for et bedre Tyskland i Weimarrepublikken, formgivere i Det Tredje Rige, martyrer ved sammenbruddet.

Efter 1945 forenede nogle sig igen i Socialist Reich Party (SRP), mens andre - herunder nogle af de sidste historiske ledere på mellemniveau, som havde

overlevet menneskejagten i 1945 - tilhørte den såkaldte Gauleiter-kreds omkring statssekretæren i Reichspropagandaministeriet, Dr. Naumann. I midten af 1950'erne døde alle disse forsøg ud. De fleste af den stiftende generation trådte tilbage og/eller arbejdede i borgerlige nationale grupper, mens deres nationalsocialisme fortonede sig som et vemodigt minde. Således forsvandt de ud af historien. Men der var nogle få, som ikke trådte tilbage, som stod ved deres fortid i alle årtier og sluttede sig igen til rækkerne, da der opstod en ny nationalsocialistisk bevægelse:

Mange gamle krigere, bærere af det gyldne partiskilt og endda historiske politiske ledere af lavere eller mellemste rang i NSDAP tilhørte vores samfund og gør det stadig i dag - den højest rangerende af dem er samtidig vores største rollemodel som lederpersonlighed i efterkrigstidens nationalsocialisme og den stiftende generation:

Arbejderdreng, ungdomsbevægelse, frontkæmper i Første Verdenskrig, politisk soldat i den første efterkrigstid, indtræden i partiet i 1928, alvorligt såret i gadekampe med Røde Front et år senere, rigstaler, bærer af NSDAP's gyldne æresmærke og fuldtids politisk leder efter 1933 til den sidste dag - det er vores æresmedlem Willi Krämer.

Havde vi for den historiske nationalsocialisme med partikammeraterne Heß, Röhm og Dr. Goebbels, den forbrugende partimedarbejder, den oprørske og revolutionære politiske soldaterleder, der brød al modstand, og den lidenskabelige, geniale propagandist som lysende eksempler på nationalsocialistisk ledelse, synes det at have symbolsk og skæbnesvanger betydning, at Pg Krämer for efterkrigstidens nationalsocialisme bliver et forbillede, der gjorde sin pligt på alle tre områder:

Willi Krämer var politisk soldat, gadekæmper for den nye orden og endelig, endnu før han blev medlem af partiet, regional leder i Oldsachsen af en revolutionær soldaterforening - Wehrwolf. Senere var han lokalgruppe- og distriktsleder og til sidst politisk leder i staben for Führerens stedfortræder, dvs. direkte underordnet Rudolf Hess. Til sidst blev rigstalsmanden overført til NSDAP's rigspropagandaafdeling og blev således senere medlem af partiets rigsledelse. Han steg i første omgang til stillingen som stabskontorchef, som i rigsledelsernes organisation svarer til niveauet statssekretær i ministerierne. Han tilhørte således Dr. Goebbels' nærmeste omgangskreds, og han deltog som repræsentant for RPL i de daglige ministerkonferencer, hvor retningslinjerne for propagandaen under krigen blev udarbejdet, besluttet og bekendtgjort. I sammenbruddet i 1945 steg han endelig til stillingen som stedfortræder for rigspropagandaministeren i Rigsregeringen Syd - og dermed til den vigtigste ansvarlige for den nationalsocialistiske propaganda i krigens sidste uger i den

sydlige kedel af riget, som af de allierede var blevet delt i et nordligt og et sydligt område. Det var Pg. Krämer, der den 8. maj 1945 sendte det Tredje Riges sidste nyhedsudsendelse med den sidste frie sender i det sydlige område fra en mobilstation i Alperne og trodsigt afsluttede nyheden om kapitulationen og dermed den tyske friheds midlertidige afslutning med Deutschland- und Horst-Wessel-Liedet.

Willi Krämer havde ufrivilligt forladt det belejrede Berlin og var taget sydpå for at indtage sin plads i rigsregeringen på personlig ordre fra Dr. Goebbels. Som alle vidste han, at udfaldet af slaget om Berlin ville afgøre Tysklands skæbne, og som mange andre ønskede han ikke at overleve et muligt nederlag, men at søge døden i ruinerne af en besejret rigshovedstad. Men Dr. Goebbels sendte ham væk med følgende begrundelse: "*Der må stadig være nogle mænd efter denne krig, som kan vidne om, hvad vi virkelig ville, og hvordan det faktisk var.*" Denne sidste opgave fra Dr. Goebbels blev Pg. Kræmers livsværk i efterkrigstidens Tyskland:

Willi Krämer kæmpede og arbejdede som ledende embedsmand og propagandaleder på statsniveau i SRP og DRP. Da den nationale opposition med grundlæggelsen af NPD i 1964 endelig forfaldt til anerkendelse af det herskende system, trak han sig tilbage fra det organisatoriske arbejde og udviklede sig til efterkrigstidens åndelige leder af nationalsocialismen. De såkaldte "**Göttingen-breve**", som stadig udgives den dag i dag, blev ledelsesmidlet i denne åndelige formningskamp, hvormed han opfyldte Dr. Goebbels' mandat, holdt nationalsocialismen i live og gav den i tide videre til en ny generation. Hvilken ansvarsfølelse over for vores hellige idé, som havde mistet sin organisatoriske form, hvilken viljestyrke, hvilken loyalitet over for sin overordnede sidste ordre kendetegnede denne ledelseskammerat i sin mangeårige ensomme kamp, da der ikke var noget håb, ingen chance tilbage, da nationalsocialismens lange nat allerede syntes at betyde dødsøvn for idé og bevægelse. Willi Krämer forsvarede sig med sine "Göttingen-breve" mod dette iskolde dødsånde og reddede dermed nationalsocialismen gennem dens mest desperate periode i historien. Hvilken præstation, hvilken mand!

Og Willi Krämer bevarede og uddybede ikke blot det, der var blevet afprøvet, men gav det også videre i tiden. Omkring 1980 kom jeg i kontakt med Willi Krämer, mens jeg stadig var i min første Gesinnungshaft. I den efterfølgende tid udviklede der sig en enormt intensiv brevkontakt, hvor Willi Krämer lærte mig, hvad nationalsocialismen egentlig var, mens jeg gjorde ham opmærksom på den nye generation af nationalsocialisters lidelser og håb og interesserede ham for vores kamp.

Efter sammenlægningen af Nationalsocialisternes aktionsfront med de nationale aktivister i januar 1983 blev partikammerat Willi Krämer, en af de højeste

overlevende og historiske ledere af NSDAP, æresmedlem af ANS/NA og underskrev vores initiativ mod forbud mod NS-forbud, der opfordrede Forbundsdagen til at ophæve lovene om forbud mod NS-forbud.

Vores kammerat Willi Krämer er nu over 80 år gammel, hans helbred er faldende, men hans hoved er så klart som nogensinde før og hans hjerte er ubrudt loyalt. Han står stadig ved vores side - en eksemplarisk nationalsocialistisk lederpersonlighed fra den stiftende generation, som en politisk kamp gennem mere end 60 år endelig førte til side for vores fællesskab i Ny Front! En lederkammerat, som aldrig ønskede noget for sig selv, men som dedikerede sit liv helt og holdent til vores hellige idé! En kammerat, en leder, et eksempel for fremtidige generationer!

"ARMIN"

Den anden nationalsocialistiske generation er HJ-generationen, som voksede op i det tredje rige.

Disse unge idealistiske entusiastiske idealister meldte sig i massevis til fronten, kæmpede som helte og døde som blodvidner for Tyskland og nationalsocialismen, for så vidt de kunne komme i betragtning. Blodofferet fra denne generation, hvis blomstring er faldet, var forfærdeligt - tænk blot på SS-divisionen Hitlerjugend, der to gange blev dannet af frivillige fra HJ, to gange blev udblødt, og som gik i fangenskab den 8. maj 1945 med kun 600 soldater tilbage. Lad os tænke på NAPOLA-eleverne, men også på alle de andre almindelige HJ-drenge, der skyndte sig til fronten og stadig kæmpede og døde, da alting brød sammen omkring dem - det var ikke tilfældigt, at HJ-drenge og udenlandske SS-frivillige var de sidste, der forsvarede Führerbunkeren i Berlin: et bevægende symbol på vores kamp, som ungdommen har taget op og i dag forstår som en verdensomspændende revolution for den hvide race.

Så snart denne generation vendte tilbage fra sejrherrenes krigsfangelejre, begyndte de genopbygningen af det totalt ødelagte land, som snart skulle komme til at fremstå som et mirakel for både venner og fjender. Også politisk genoptog mange af dem kampen for Tysklands frihed og sluttede sig til det socialistiske rigsparti som dets mest aktive og militante element.

Men SRP-forbuddet og den begyndende massefremgang, som syntes at kompensere dem for deres ungdoms afsavn, lidelser og ofre, og som de kun kunne håbe på til prisen for politisk tilpasning, knækkede næsten fuldstændigt ryggen på denne anden generation. Det er denne mellemgeneration, der er faldet mest fuldstændig til jorden i minusverdenen med masseforbrug og omskoling.

Men også blandt dem er der kammerater, der har fundet vej til os - frontkæmpere fra Anden Verdenskrig og "nultimers" murbrøkkelbørn, som f.eks. vores æresmedlem Otto Riehs, ridderkorsindehaver fra de indkaldte rækker, der som korporal under personlig livsfare holdt en russisk kampvognsenhed med et defekt luftværnskanon op og delvist ødelagde den - men som også viste mod og rygrad i efterkrigstiden: i SRP, DRP og NPD, indtil han endelig fandt vej ind i vores Gesinnungsgemeinschaft, blev formand for Freundeskreis Deutsche Politik, en støtteorganisation for ANS/NA, og endelig spidskandidat for vores samfund ved kommunalvalget i Frankfurt/Main i 1985! Denne kamplystne rollemodel fra krigs- og efterkrigstiden, denne trofaste tilhænger af idéen og bevægelsen vil også i fremtiden stå ved vores side!

En af denne generations forbilleder og forkæmpere er vores kammerat Kurt Müller, som i mange år har sat hele sin materielle eksistens på spil for at give bevægelsen et Thing-sted til møder og fester, som to gange har forsvaret sin tro bag tremmer, og som ved at tilrettelægge og gennemføre indvielsesceremonier på vores bevægelses store mindedage har bevaret bevidstheden om vores bevægelses enhed på tværs af alle organisatoriske grænser og også har overlevet de mørke tider med organisatorisk tilbagegang.

Begge er måske repræsentative for den håndfuld mænd fra HJ-generationen, som stadig tilhører eller igen tilhører den nationalsocialistiske bevægelse i dag.

I faktisk og organisatorisk forstand optrådte der dog næppe nogen anden fra denne generation som lederkammerat - men vi ærer ikke desto mindre EN partikammerat som den nationalsocialistiske lederpersonlighed fra den anden nazistiske generation:

Aktiv som 6-årig i HJ i den første kampperiode, derfor bærer af HJ's gyldne hæderstegn, opvokset i en stærkt nationalsocialistisk familie (faderen, Alter Kämpfer og SA-leder, undgik kun med nød og næppe at blive henrettet den 30. juni 1934), frontkæmper i Anden Verdenskrig, klassificeret i britiske krigsfangelejre som uforbederlig nationalsocialist og først løsladt til sidst. Frontkæmper i Anden Verdenskrig, i britiske krigsfangelejre klassificeret som uforbederlig nationalsocialist og først løsladt til allersidst, aktivist i SRP, DRP og NPD, grundlægger af en uafhængig NS gruppe i 1970'erne, som derefter fusionerede med NSDAP/AO - det er manden med kodenavnet "Armin": Kæmper og lederkammerat fra HJ-generationen! I 1976 blev "Armin" koordinator for NSDAP/AO for hele Tyskland og i 1977 stabschef for NSDAP/AO's undergrunds-SA, som han grundlagde og spillede en afgørende rolle i, og som jeg tilsluttede mig i marts 1977, og for hvilken jeg den 8. maj samme år grundlagde den første lokale SA-storm i Hamburg, som blev oprindelsen til vores nuværende fællesskab.

Pg. "Armin" var altså en af mine første chefer og en rigtig rollemodel for mig.

Hans urokkelige loyalitet over for partiet og idéen talte for sig selv og for ham - han lærte os, at partiet er vigtigere end personen, han ønskede aldrig selv at stå i forgrunden, og han formede den stil af kammeratskab, engagement og opofrelse og revitaliserede den SA-ånd, som er typisk for os i dag.

Det var ham, der energisk tog fat på og gennemførte rehabiliteringen af stabschef Röhm. Han gav os et eksempel på ubegrænset handleberedskab, selv om han som familiefar med seks små børn ville have haft al mulig grund til personlig tilbageholdenhed. Men "Armin" levede kravet om, at en SA-leder kun kunne og skulle kæmpe og lede fra fronten, i spidsen for sine kammerater, og han prædikede det ikke bare!

Med fantasi og viljestyrke opbyggede han NSDAP/AO's SA og opnåede en historisk bedrift, som vores samfund fortsat bygger på og kæmper for i dag.

Jeg må dog nøjes med at præsentere denne vigtige leder af vores partihistorie kun ved hans alias, fordi denne usædvanlige kæmpers liv er endt i et tusmørke, som vi ikke ønsker at trække vores stadig levende tidligere medkæmpere ud af, og vi ønsker ikke at nævne hans rigtige navn:

"Armin" blev ikke forræder, han stod ubrudt igennem de mange år i fængsel, men SA's sammenbrud i 1979, hans elendige materielle situation i Gesinnungshaft, den menneskelige skuffelse over, at hans familie vendte ham ryggen og fængselslivets kedelige hverdag knækkede og lemlæstede hans karakter - hans engang opløftende og medrivende energi begyndte at vende sig mod ham selv og hans egne kammerater. Han brød og brød ud med alle, følte sig forrådt og mistede sig selv i isolation.

Han brød også med mig. Men jeg bevarer ham i ære og respektfuldt minde og regner stadig den kæmper, jeg lærte at kende som "Armin", blandt de store ledere i vores bevægelse. Trods mørket i slutningen står han over de fleste repræsentanter for sin generation, som glemte og forrådt deres ungdoms idealer, og han er for os unge kæmpere fortsat en vigtig bro i den historiske tradition, som forbinder os med det oprindelige NSDAP og kampene i den første efterkrigstid, og en rollemodel for vores kamp!


NS KAMPFRUF
KAMPFSPRACHE DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN
ARBEITERPARTEI AUSLANDS - UND AUFRÄUORGANISATION
November 1934 September 1975 26. April 2007 (NSDAP)

Der Kampf geht weiter !

Siebzig Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung stärker als je zuvor in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!
Ideologien von Marxismus, Völkervereinigung, Verfallung und Verfallung haben nicht ausgeblüht, das Kenn der großen Idee unserer heldischen Führer Adolf Hitler zu entdecken.

Alle Nationalsozialisten sind weniger erfahrene Vorkriegs- und Kampfgeneration, deren Schicksal ein Schicksal im Kampf um die Erlösung unserer weißen Völker.
Die Bewegung ist zwar stärker geworden, aber die Gefahr des biologischen Völkermord an Europa wird immer größer als in der Vergangenheit.
Der vornehmste Gegner ist eben nicht, den Völkermord – gegen alle weißen Völker (7-7) zu kämpfen. Sondern die Entwürdigung, Überforderung und Kastration.
Ob "legal" oder "illegal", ob im Wahlkampf oder im Straßenkampf, ob mit Propagandamaterialien, bewaffnet oder auf einem Schicksalsheld anderen Art. Jeder Nationalsozialist hat seine Pflicht!
Heil Hitler!
Gottfried Lauth


**TROTZ
VERBOT
NICHT
TOT!**


NS Nyhedsbrev
www.nsdapao.org
#1005 19.06.2022 (133)
NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

**Forreste rapport
Interview med Molly**

Tredje del

NSK: Dine aktuelle projekter er tydeligtvis filosofiske og kunstrettede.

Beskriv væsentlig din holdning til sådanne emners betydning for politik.

Molly: Jeg forsøger stadig at opdatere fotografieret, men jeg har mest koncentreret mig om Adolf Hitler og menneskeligheden her (www.measuringthethirdreich.com/truth.htm). Jeg er nlet op på 21 sider nu, og jeg har så meget mere at lave. At studere Anden Verdenskrig er et absolut minefelt af information. Man søger oplysninger om en ting og finder to andre ting, som man skal undersøge. Det føles lidt som om man er arkæolog og graver den begravede fortid frem. En fortid, som de helst ikke vil have, at den kommer frem i lyset. Vi kan takke internetet igen for den store strøm af



 **the
NEW ORDER**
Number 17 (NSDAP) Founded 1978 April 26, 2019 (NSDAP)

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.
Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant ideas of our much loved Führer Adolf Hitler.
All National Socialists and other racially-aware Europeans and racial kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.
The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.
The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture dilution, and re-education.
Whether "legal" or "illegal", whether in election battle or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind every National Socialist must do his duty!
Heil Hitler!
Gottfried Lauth


**TROTZ
VERBOT
NICHT
TOT!**

NSDAP/AO er verdens største Nationalsocialistisk propagandaleverandør!

Trykte og online tidsskrifter på mange sprog
Hundredvis af bøger på mange sprog
Hundredvis af hjemmesider på mange sprog

<p>SS Defender against Bolshevism by Reichsführer SS Heinrich Himmler</p>  <p><small>Translated from the SS Original</small></p>	<p><small>Julius Streicher, Der Stürmer, Hitler Book</small></p> <p>The Poisonous Mushroom</p>  <p><small>Translated from the Third Reich Original</small> <i>Der Giftpilz</i></p>	<p><small>Reinhold Beißwenger</small></p> <p>Hitler in Italy</p>  <p><small>English / German Deutsch / English</small></p>	<p>SS Viewpoint - Vol. 9 Wife and Family</p> 	<p><small>Theodor Fritsch</small></p> <p>The Sins of High Finance</p> 	<p>Luftwaffe War Art Die Luftwaffe im Bild</p>  <p><small>English - German / Deutsch - English</small></p>
--	--	---	--	--	--

BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO

Fight Back!



nsdapao.org

Contact us to
find out how
YOU can help!